

Vereniging Vrienden van het Museum Elburg

Secretariaat: Kloosterkwartier 3-2017.

Clakenweg 134

8081 LZ Elburg

0525-684363

E-mail: elsvandel@hotmail.com



Hierbij ontvangt u het derde Kloosterkwartier van 2017, weer een lekker dik nummer. Er is weer heel wat gebeurd in ons mooie museum en er staat ook weer heel veel op stapel!

Lief en leed.

Tijdens het zomerreces overleed na een ziekbed de echtgenoot van ons bestuurslid Karin Schoute. Uiteraard werd het afscheid door verschillende bestuursleden, vrijwilligers en Anne-Marie bijgewoond. Daarin zie je dat we echt een vriendenclub zijn. Gerrit van Kolthoorn gaat weer voor halve dagen in het museum beginnen en natuurlijk hopen we dat zijn taak weer uit mag groeien tot een hele baan. Peter Coenen kreeg eindelijk zijn nieuwe ICD en hoopt dit keer geen complicaties te krijgen. Hij is inmiddels weer thuis. Hetty v/d Fliert kreeg haar tweede heup en is druk bezig met revalideren. Tineke van Geest gaat haar vrijwilligerstaken in het museum weer oppakken na vele maanden van rust. Soms kan een vrijwilliger gewoon te druk zijn!

Pater Johan vertelt:

Deze keer over de belevenissen in het klooster op 12 augustus jl.

Vandaag behoort de rondleiding voor de "oudere jeugd" tot mijn taak. Daardoor is er voor de start nog wat tijd om rond te lopen en hier en daar wat aanwijzingen te geven. Er zijn diverse nieuwe zusters in dienst, die best wat hulp kunnen gebruiken. Het loopt gelukkig niet meteen storm, want ook de



bezoekers moeten de weg door het klooster zien te vinden. Maar langzaam wordt het een

gezellige boel en zie ik bij m'n rondgang overal kinderen en ouders bezig, al dan niet met de tong uit de mond.

Als er verteld moet worden over het klooster, hoort daar ook de buitenkant bij.

Gelukkig is het mooi weer, dus ga ik met de groepjes eerst naar de straat en heb het over het gebouw en de gevel. Het levert van sommige voorbijgangers wel even wat verbaasde blikken op. Dan komt de (moes-)tuin aan de beurt en via de baklucht gaat het dan verder door keuken naar de refter.

Als pater moet je toch ook de rest van de wereld in de gaten houden, dus ben ik onlangs (in burger) met een gids naar de kopermolen in Epe geweest. Daar weer heel wat geleerd over het Veluwe gebruik van beken en hun water. Via het papier maken kwam het gesprek ook op ons papier maken en daar haakte een moeder met zoon gelijk op in. Want die jongen wilde dat ook wel eens – dus heb ik hem gelijk uitgenodigd voor ons volgende zaterdags spektakel aan het eind van de herfstvakantie.

Ik kijk er nu al weer naar uit, maar Helaas roept de plicht me die dag naar het scoutingmuseum in Baarn. Dus neem ik voorlopig genoegen met de klassen die in het nieuwe schooljaar hun opwachting komen maken en vertel ze over Alide en haar belevenissen.

Fred Peters

Ko-Kalf wandeltocht 24 juni

De jaarlijkse Ko-Kalf wandeltocht is altijd ons eerste evenement in het zomerseizoen en vindt elk jaar eind juni plaats. Ook dit jaar waren we verheugd, dat de organisatie van de wandeltocht weer voor ons museumcafé gekozen had. Veel wandelaars maken een korte pauze bij koffie of thee met een stukje gebak of een kom soep, allemaal door onze vrijwilligers zelf gebakken en klaargemaakt. Het is altijd een leuke dag, waar je met wandelaars in gesprek komt. Van heinde en ver komen ze, die ene voor de eerste keer, anderen kennen het rustpunt in de kloostertuin van Museum Elburg inmiddels heel goed. Vroeg in het seizoen worden we door mevr. Groen benaderd of wij ook dit jaar weer mee willen doen en dan beginnen wij met de voorbereidingen. Alles liep naar wens, onze kas werd met € 363 gespekt en het meeste gebak was verkocht. Al met al een geslaagde zaterdag in juni en hopelijk tot volgend jaar. Helaas kon ik er zelf niet bij zijn i.v.m. vakantie, maar door het rooster op te stellen en voorbereidingen te treffen neem je toch een beetje deel aan dit mooie evenement.

Marie-Paule Oldenbroek

Muurhuisje

Het seizoen van de openstelling van het muurhuisje is weer voorbij en dan is het altijd afwachten hoeveel bezoekers onze vrijwilligers mochten begroeten. Deze zomer was het een beetje anders dan andere zomervakanties. Omdat Tineke een tijdje uitgeschakeld was en zelf geen middagen aanwezig kon zijn, hadden we moeite om het schema van andere jaren aan te houden. Aan mij werd gevraagd of ik het rooster wilde opstellen en alle vrijwilligers benaderen. Met 1 middag minder in de week en maar 6 weken i.p.v. 8 is het goed gekomen. Tineke is inmiddels weer bijna helemaal opgeknapt en is weer bezig om alles langzaam op te bouwen. Totaal hebben toch nog 1.874 bezoekers ons muurhuisje bezocht en het fooienpotje was goed voor 240,41 euro. Toch nog een heel mooi bedrag. Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle tijd die jullie in deze middagen geïnvesteerd hebben. Na het seizoen sluit Tineke altijd af met ruim een uur napraten bij koffie en gebak. Een kleine attentie hoort hier uiteraard ook bij en ook dat had Tineke al weer helemaal zelf verzorgd.

Marie-Paule

26 09 17 | 24 02 18

Koperwaren - objecten en sieraden van Karin Marseille

De expositie over Chagall is helaas weer voorbij. De expositie zorgde voor veel bezoekers, die gezamenlijk ook voor een grote omzet in de museumwinkel zorgden. De Chagall producten werden bijzonder gewaardeerd.

Van 26 september 2017 tot en met 24 februari 2018 exposeert Karin Marseille in Museum Elburg. Karins achtergrond is textielkunstenaar, door te experimenteren met technieken en materialen heeft zij een heel eigen stijl ontwikkeld. Karin Marseille breidt met koperdraad en verenstaal en maakt zo prachtige objecten en sieraden. De transparante structuur en de lichtheid van het materiaal maken dat de objecten bewegen op de thermiek in de expositieruimte. Dit werpt steeds nieuwe schaduwen op de wanden en geeft de kunst zo nog een extra dimensie. De Israëlische fotografe Sigel Eschkol maakte prachtige foto's van modellen met de sieraden van Karin Marseille. Door te werken met grote contrasten tussen licht en donker weet zij foto's te creëren die doen denken aan de portretten van Johannes Vermeer. De foto's, sieraden en objecten zijn ook te koop. Bij deze expositie zullen diverse bijzondere programma's georganiseerd worden.



26 09 2017
24 02 2018

Objecten en sieraden van Karin Marseille

KOPERWAREN

Openingstijden
di t/m za 11.00u tot 17.00u
www.museumelburg.nl

museum  Elburg

Jufferenstraat 6 - 8
8081 CR Elburg
info@museumelburg.nl



Feest in de Kapel van Museum Elburg

Mona Lisa en Wereld Winkel Elburg presenteren mode en accessoires. De Elburger Boekhandel, Opsmuk Jewelry, Doraki olijven, en Casa Piccola laten je van alles zien en proeven. De Elburger Boekhandel verrast met boeken die passen bij het thema. Goed voor je binnenste en je buitenste. Niet alleen voor jou maar ook voor de makers. Alles is op een eerlijke manier geproduceerd, goed voor mens en natuur! Welkom op zaterdag **30 september van 11 tot 17 uur.**

Deze dag, ja zelfs het gehele weekend, is er nog veel meer te doen in de vesting Elburg. Het is ook tijd voor de jaarlijkse Dr. Olthuis wandeltocht. De route begint en eindigt in de kloostertuin van Museum Elburg en voert vervolgens door het prachtige en veelzijdige buitengebied. Meer informatie over dit markante gebouw is te vinden op de website www.museumelburg.nl

Uiteraard is ook het Museumcafé tijdens deze dag geopend en kunt u er genieten van het zelfgemaakte gebak en de heerlijke home made tomatensoep. Koffie of thee met gebak kost u slechts € 2,50. Ook de soep kost maar € 2,50, frisdrank €1,50.

Voor de wandeltocht kan gekozen worden uit vier afstanden: 5 km, 10 km, 15 km of 25 km.



Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 voor leden van een wandelsportbond en € 3,50 voor niet leden. De routes zijn geschikt voor Nordic Walking en honden zijn aangelijnd toegestaan. In de routes zijn rustpunten opgenomen. Tegen vergoeding is een unieke herinnering verkrijgbaar.



Starttijden

5, 10 en 15 km: 09.00 uur – 12.00 uur

25 km: 09.00uur – 11.00 uur

Wilt u informatie over de Dr. Olthuis wandeltocht, dan kunt u contact opnemen met Gerrit Steert. Telefoonnummer 06 433 57 814

Stadsomroepers concours

Op zaterdag 30 september vindt het Stadsomroepers Concours plaats. Stadsomroepers uit het hele land laten hun roep schallen door de oude binnenstad van Elburg.

Om 11:30 uur bieden zij hun geloofsbrieven aan aan de wethouder en vanaf 13.30 roepen zij op zo origineel mogelijke manier hun verplichte en vrije roepen om. Ze zullen worden beoordeeld door een vakkundige Elburgse jury en rond half 5 weten we wie het best 'geroepen' heeft. Het omroepersconcours wordt georganiseerd door Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop. Medewerking wordt verleend door Museum Elburg.

Lezing

Flip van Doorn verzorgt op vrijdag 29 september om 20.00 uur een lezing in het Gruithuis aan de Krommesteeg. De lezing wordt georganiseerd door de Culturele Stichting, de Elburger Boekhandel en de Bibliotheek Noord Veluwe. (<http://www.flipvandoorn.nl/website/>)



De lezing is een prachtig opstapje naar de Dr. Olthuis wandeltocht op zaterdag.

Net als in zijn boek *'De eerste wandelaar'* gaat Flip van Doorn op zoek naar onze diepste drijfveren. Wandelen blijkt veel meer dan alleen een plezierig tijdverdrijf. We doen het bijna allemaal, zonder ons af te vragen waarom. In de lezing "Waarom wij wandelen" neemt hij zijn toehoorders mee naar de oorsprong. Hij treedt in de voetsporen van wandelpionier Jacobus Craandijk, zijn verre oudoom, die in het laatste kwart van de 19e eeuw de basis legde voor het recreatieve wandelen zoals we dat nu doen.

Kaarten á € 7,50 zijn in de voorverkoop en aan de zaal verkrijgbaar bij de Elburger Boekhandel en de bibliotheek.

De Kruidentuin

Ook in de Kruidentuin in de Ellestraat valt er op zaterdag 30 september het nodige te beleven. Een programma met kruidige verhalen: sagen en legenden.

De Kruidentuin aan de Ellestraat is een verborgen pareltje in de oude binnenstad van Elburg. Het is altijd een mooie plek om te bezoeken. U krijgt spannende verhalen te horen en uitleg over sagen, mythen, legenden en sprookjes en wat sommigen van die oude verhalen maken. De organisatie is in handen van de Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop.

Tijdstip: vanaf 13.00 uur



Carillon op de Vismarkt

Zaterdag 30 september is er Carillon op de Beek.

Martien van der Knijff bespeelt zijn mobiele carillon op de Vismarkt. Van der Knijff bespeelt de carillons van Zwolle, Hattem, Hasselt, Elburg, Apeldoorn ('s Heerenloo) en Katwijk aan Zee. Hij geeft beiaardconcerten in binnen- en buitenland. Medewerking wordt verleend door de stadsdichter Ewoud Gosker.

Tijdstip: 18.00 uur – 20.00 uur

IN BEELD

Maandag wasdag

Ode aan de wasvrouw
Zij stopt de vuile week in 't sop
schrobt de hemden zonder mouwen
spoelt de streken van de dagen.
Met groene zeep, rode knokkels
wringt ze leed uit kussenslopen
zakdoeken huilen op haar schouder
liefs laat ze van lakens bleken.

De dagen hangen aan hun eindjes
gisteren wappert aan de lijn in de wind.
Dapper wast de wasvrouw alles wat was
al weet ze: morgen weer van voor af aan.
Wat er later op haar wasbord belandt
ziet ze dan wel, duwt nog een etmaal door
de mangel, ook die plooit zich naar haar hand.
Ze strijkt de kreukels glad, legt de dagen
op een schone stapel in de kast.

Gedicht: Martje Wijers



Jaap Hiddink



Piet Mondriaan

Waar hangt uw wasje?
De Mondriaans kunt u bekijken in het
Gemeentemuseum in Den Haag.
Hiddink vindt u in de Elburgzaal

Anna van Prooijen.

Uitstapje met de Vereniging Vrienden van Museum Elburg

Zaterdag 28 oktober gaan we naar Slot Zeist. (www.slotzeist.nl). We krijgen daar een rondleiding van een uur en we kunnen er zelf nog wat ronddwalen. Uiteraard genieten we in de brasserie van koffie of thee met iets lekkers. De rondleiding begint om 14.30 uur. We gaan carpoolen en zullen rond 13.30 uur vanaf het Schootsveld gezamenlijk vertrekken. Er zijn al twee gidsen geboekt, maar dat kunnen er meer worden. **Voor dit uitstapje dat u aangeboden krijgt als vriend van Museum Elburg, moet u zich wel opgeven. Voor 30 september** willen we graag weten of u aan deze excursie deel wilt nemen. U kunt zich opgeven bij Els van Andel, elsvandel@hotmail.com / 0525-684363 ('s avonds)

U krijgt nog een aparte uitnodiging. U mag een introducee meenemen, maar die betaalt dan wel € 9.



Slot Zeist is een van de mooiste en best bewaarde 17e-eeuwse buitens op de Utrechtse Heuvelrug. Daniël Marot en tijdgenoten drukten hun stempel op het klassieke barokke interieur. Rijk ingerichte zalen herinneren aan de rol van een flamboyante Nassau-telg en aan een Amsterdamse koopman, die letterlijk ruimte gaf aan de Hernhutters. Ruim 300 jaar geschiedenis heeft de oude glorie van deze veel bezochte lusthof niet aangetast. Een bezichtiging is meer dan de moeite waard!

Vanaf 8 oktober is er bovendien nog een prachtige expositie. Die kunt u op eigen kosten bekijken als u dat zou willen. De MJK is geldig en geeft gratis toegang. De onderwerpen op de schilderijen van Jan Pieter Foppen (1972) die u ziet, liggen bijna letterlijk op straat: parken, pleinen, terrassen, cafés. Dit kan ergens in de Languedoc zijn, maar evengoed in Zeist. Vaak trekt hij erop uit met zijn camera. Vaak dienen foto's als vertrekpunt voor zijn schilderijen. Jan Pieter Foppen presenteert zich graag als 'hedendaags impressionist'. Vanuit zijn sfeervolle galerie annex atelier in Wijk bij Duurstede werkt hij aan zijn schilderijen, waarin licht en kleur een belangrijke rol spelen. Grote voorbeelden en inspirators daarbij zijn voor hem Georg Breitner, Isaäk Israels, Claude Monet en Jan Hendrik Weissenbruch. "Het dagelijks leven biedt zoveel mooie tafereelen. Vooral als het licht gaat toveren en spelen, zie je de prachtigste dingen. Daar krijg je geen genoeg van! Het is een uitdaging om die momenten te raken in verf. Als het je lukt zo'n moment vast te leggen, vier je een klein feestje met je zelf en ben je even intens gelukkig!"

Nieuwe aankoop vereniging Vrienden

Om te voorkomen dat scholieren tijdens een educatief programma de muren van ons museum als ondergrond gebruiken voor hun opdrachten, heeft de Vereniging Vrienden van het Museum Elburg 60 klemmborden aangeschaft. Alweer een aankoop waar u allemaal door uw lidmaatschap en uw activiteiten aan heeft bijgedragen! Geweldig toch?!



De Stichting Kloosterkapel Elburg

organiseert al een aantal seizoenen concerten rond het Strubbe orgel in de kapel van Museum Elburg. Orgel met..... een solo-instrument of zang. Een paar jaar is dit op zaterdagmiddag geweest, het komende seizoen gaan we weer naar de vrijdagavond. Het eerste concert is vrijdagavond 6 oktober a.s.. De Stichting Kloosterkapel heeft hiervoor Jurjan Lipke, organist uit Elburg uitgenodigd. Ook zal er die avond een vocaal kwintet zijn: Luthine Postuma en Els Bosch, sopranen, Lucie Tromp, alt, Chris Postuma, tenor en Sjoerd Postuma, bas. Ze zullen stukken samendoen, maar ook solo. Jurjan zal ook een paar stukken orgel solo spelen. Informatie over de muziek volgt. U kunt t.z.t. informatie over deze en andere avonden op de website van St. Kloosterkapel vinden.

<http://orgelkloosterkapel.nl/>

Susterenkoor St. Agnes

18 november s middags om 16.00 uur vindt er een concert plaats van het Susterenkoor St. Agnes o.l.v. Grietje Roozeboom met als thema "Herfst". Het gaat over kleuren, warme kleuren van de herfst maar ook over vergankelijkheid en ...wachten op het nieuwe leven in de lente. De herfstzon geeft een speciaal licht.



Muziek van o.a. Mendelssohn en Brahms. Begeleiding door Siemone Middel op orgel. Anne-Marie van Hout zal vertellen over het gebrandschilderde raam in de kapel en er is instrumentale muziek door Anna Duinker, hobo. Een heel afwisselend programma dus. Toegang € 10,00 inclusief koffie/ thee. Studenten € 7,50. Zie verder de website van Museum Elburg.

Kloostermop

In deze kloostermop is Ton Verhulsdonck aan het woord. Ton is sinds begin 2017 bestuurslid van de Stichting Museum Elburg. Onderstaand mijn vragen aan hem en zijn antwoorden daar op.



Waar ben je geboren? In welk jaar?

Nijmegen 1968

Waar woon je momenteel?

In de prachtige binnenstad van Elburg.

Wil je ons iets over je jeugd en jonge jaren vertellen?

Ik ben opgegroeid in Nijmegen, in een gezin met vader, moeder en een jonger broertje. Sporten was belangrijk voor mij, judo jiu-jitsu en turnen. Ook zat ik lange tijd bij de scouting, waar ik veel geleerd heb! In de weekenden verdiende ik wat geld bij als DJ in de discotheken in de buurt van Nijmegen en was ik werkzaam als DJ op een lokale radiozender. Na de MAVO ben ik in Zwolle een opleiding gaan volgen, te weten Cultureel werk, met specialisatie recreatiesport. Na deze opleiding ben ik in Amersfoort een HBO-opleiding Toerisme, Recreatie, Cultuur en Educatie gaan doen. Prachtige tijd gehad daar en veel leuke mensen leren kennen, waaronder mijn huidige vrouw.

Vertel iets over je werkzame leven.

Na mijn HBO studie ben ik aan de slag gegaan binnen het toenmalige grote concern Vendex-KBB (voor iedereen beter bekend als Bijenkorf, HEMA, Praxis etc.). Ik werkte bij het automatiseringscentrum, waar ik de ICT opleidingen coördineerde en ook zelf les gaf door het hele land. Ook was ik projectleider voor ICT bij diverse werkmaatschappijen. Het was een leuke en leerzame periode. Wel miste ik de recreatieve en toeristische werkzaamheden, waarvoor ik geleerd had. We (mijn vrouw en ik) besloten om samen een training en coaching bureau op te zetten voor stagiaires en recreatieparken. Zo hielden we contact met het werkveld. We trainden de stagiaires en plaatsten de recreatieteams op diverse recreatieparken. Na de periode Vendex-KBB ben in nog een tijdje actief geweest bij een detachingsbureau en heb grote projecten gedaan voor het UWV/CWI en gemeentes door heel Nederland. Toen de gelegenheid zich voordeed om weer binnen mijn eigen vakgebied aan de slag te gaan, heb ik deze kans gegrepen. Ik ben toen algemeen manager geworden van het Riviera park. Een hele leuke en leerzame baan. Maar om zelf een bedrijf te starten met mijn vrouw was toch ook wel interessant. We runden een hotelschip/restaurant. Wederom een zeer leerzame periode waar we hele leuke maar ook minder leuke dingen hebben meegemaakt. Op dit moment ben ik docent in mijn vakgebied en geef ik les in de recreatie en toeristische branche op een MBO-school. Dit doe ik met veel plezier, om studenten een stukje verder te helpen in hun ontwikkeling, is erg dankbaar werk.

En daarbuiten? Familie, activiteiten, liefhebberijen, hobby's?

Twee mooie en lieve zoons en een schat van een vrouw. We houden allemaal van skiën, sporten en veel te veel activiteiten om op te noemen waaronder vakantie vieren met elkaar. Fotografie en film is wel een belangrijke hobby, in combinatie met bewerken van films op de computer. Tot voor kort jarenlang nauw betrokken geweest bij de organisatie van Kerst in de Vesting, dit kon je ook zien als een hobby. Voor het museum heb ik de openingsfilm gemaakt voor de verbouwing van het museum.

Welke aandachtsvelden heb je als bestuurslid van ons museum?

Op dit moment nog aftasten, maar de toeristische/recreatieve aandachtsgebieden sluiten het beste aan bij mijn vakgebied. Andere uitdagingen of aandachtsvelden sluit ik natuurlijk niet uit.

Wat boeit je om je zo voor het museum in te zetten?

Het museum is een prachtige trekpleister van Elburg. Hiermee is veel te bereiken. Met mijn invalshoek vanuit de toeristische kant zie ik veel mogelijkheden voor het museum en ik zet mij daar graag voor in.

Heb je suggesties voor veranderingen/ verbeteringen, die naar jouw mening noodzakelijk zijn of nuttig kunnen zijn?

Ja die heb ik wel, maar deel ik later, wanneer dit in overleggen ter sprake zal komen.

Hoe zie je de toekomst van het museum?

Interactief als voorportaal voor het bezoek aan Elburg, voor toeristen een must om eerst het museum te bezoeken, alvorens te begrijpen wat je allemaal in Elburg ziet.

Wat vind je het mooiste of interessantste museumstuk?

Tja, dat is een schilderij met ons huis erop in de originele staat.



Jan van Vuuren, olieverf op doek, Graaf Hendriksteeg

Ten slotte, wat wil je verder nog kwijt?

Ik hoop samen met de rest van het bestuur van betekenis te kunnen zijn en een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van museum Elburg

Bob Middelburg, september 2017

Opening Hanzestore

Op dinsdag 12 september werd de Hanzestore officieel geopend door wethouder José Oosthoek. Zij hield een gloedvol verhaal over de prachtige verdieping en aanvulling die de Hanze op onze geschiedenis geeft en dat de Hanze producten daar zo mooi bij aansluiten. Anne-Marie vertelde wat over de ideeën en de opzet van deze ‘winkel’ en wat de plannen voor de toekomst zijn. Op dit moment zijn er al veel leuke producten te koop, die echt de moeite waard zijn om aan te schaffen, voor jezelf of om cadeau te geven. De komende tijd zal het assortiment nog uitgebreid worden.



Op dit moment zijn er mooie tapasplanken, handgemaakte koffie- en espressomokken, sieraden, handdoeken/theedoeken sets met logo v/d Vischpoort, waxinelicht houdertje, Elburg stempel, Elburg steekvorm voor koekjes, bijtring met Hansje het Hanze muisje, (ook als zelfmaakpakket), een wijnkoeler en nog veel meer te koop.



Tijdens de opening van de Hanzestore las vrijwilliger Bertha Jansen-Lipke, geboren en getogen in Elburg, een door haar geschreven gedicht voor dat zij eerder voordroeg op vijf maart 1957 tijdens een solistenconcoers dat in Elburg werd gehouden.

Stedelijk van Elburg

Elburg is het Hanzestadje
Dat eens lag aan 't IJsselmeer
't Is niet groot, maar wel bekoorlijk
Met een eigen stijl en sfeer
Want het Klooster en de Vischpoort
Spreken er een eigen taal
Van een ver en rijk verleden
Eeuwenlang is hun verhaal.



Elburg is het Hanzestadje
Dat eens lag aan 't IJsselmeer
Met die trouwe stompe toren
Staande daar in wind en weer
Uit de haven voeren vissers
In de nacht ter visvangst uit
En zij kwamen rijk beladen
Weer naar huis met flinke buit.



Elburg is het Hanzestadje
Dat eens lag aan 't IJsselmeer
Iets van 't oude is verdwenen,
Maar het houdt zijn eigen sfeer
Strand en zonlicht, lucht en water
Geeft aan alles steeds de kracht
Om te streven naar vooruitgang
Die het Stadje Elburg wacht.

Uitnodiging

Wat in het vat zit verzuurt niet. Naar aanleiding van de lezing door archivaris Hayo de Roo na de pauze tijdens de ledenvergadering van maart jongstleden, wordt u nu van harte uitgenodigd een bezoek aan het archief in het Gemeentekantoor van Elburg te brengen. Het is misschien handig als u de lezing ook heeft meegemaakt, maar dit is niet noodzakelijk als u aan dit bezoek wilt deelnemen. Het bezoek staat gepland voor donderdag 5 oktober om 19.30 uur en is gratis voor leden van de vereniging. U dient zich hier wel voor op te geven, zodat Hayo weet op hoeveel personen hij kan rekenen. Graag aanmelden bij elsvandel@hotmail.com, of 0525-684363.



Dag van de vrijwilliger

Op woensdag 13 december vindt in Museum Elburg de jaarlijkse bijeenkomst plaats, waarop de vaste vrijwilligers en gidsen in het zonnetje worden gezet. Er zal weer gezorgd worden voor een mooi programma. Om 16.00 uur start er een door de Vereniging Vrienden van het Museum georganiseerde lezing, naar alle waarschijnlijkheid over Kerst in de kunst. Aansluitend is er dan weer de traditionele maaltijd met soep. Deze maaltijd wordt u door Museum Elburg aangeboden. Een presentje voor de vrijwilligers zal ook dit jaar zeker niet ontbreken. Zet de datum vast in uw agenda!



Kerst in de Vesting

Op vrijdag 8 (16.00-22.00 uur) en zaterdag 9 december (12.00-21.00 uur) 2017 gaat de prachtige, monumentale binnenstad van Elburg weer honderd jaar terug in de tijd. De oude vesting vormt met haar vele monumentale panden, kinderkopjes en smalle steegjes het ultieme decor voor dit evenement, waarbij de kerst rond 1900 echt tot leven komt. Maak een feeërieke wandeling door steegjes en langs pleintjes, waarbij bewoners en ondernemers van de vesting zich, gestoken in de kledij van toen, hun oude ambachten op iedere straathoek laten zien. De verrassing kan groot zijn: een arrenslee, elegant geklede dames van goede afkomst, vissers die hun netten boeten, boeren in hun werkkleding, schoffies op klompen, meisjes in hun kanten jurkjes, hellebaardiers met de stadsomroeper, hoefsmeden die paarden beslaan. Je kunt ze zomaar tegenkomen.

De grote betrokkenheid van inwoners en ondernemers uit Elburg zorgt ervoor dat de gemoedelijke sfeer van honderd jaar geleden welhaast volmaakt nagebootst wordt. Alle 'moderne' techniek wordt verwijderd en eenieder zit bij het licht van kaarsen en olielampjes. U kunt genieten van kleine muzikale voorstellingen, optredens van veel koren en orkesten en een originele kerstmarkt. Alles in het teken van nostalgie.

Er zijn volop mogelijkheden binnen de vesting om handen en hart te verwarmen met een glas heerlijk warme glühwein of hete chocolademelk. Ook de restaurants laten bezoekers proeven van hun specialiteiten, al dan niet historisch van aard. De markt in kerstsfeer biedt verschillende hapjes uit grootmoeders tijd, van wentelteefjes tot overheerlijke porties bruine bonen met spek en uiteraard zijn er suikerbollen van de ambachtelijke bakkers in Elburg. Kerst in de Vesting is een fantastische manier om alvast in kerstsfeer te geraken, er is immers voor eenieder iets bijzonders te beleven. Museum Elburg doet uiteraard weer volop mee!